

Uitnodiging boekvoorstelling



Wanneer? zaterdag 29 maart 2014, 16u

Waar? Standaard Boekhandel
Diestsestraat 127
3000 Leuven

Toegang gratis en geheel vrijblijvend.

Van harte welkom voor de boekvoorstelling, gevolgd door een signersessie bij een hapje en een drankje.

www.katrienvaneffelterre.com



Het staat daar. Ze ziet het elke dag. Het gebouw met de roodbruine bakstenen muur langs de spoorlijn in Herent. Ze leek de enige die het had opgemerkt, samen met het verhaal dat zich achter zijn muren had afgespeeld.

Astrid Verhaert is vijftigjarige, single, en de nieuwe bewoonster van de loft op de vierde verdieping. Haar inspiratie en creativiteit kanaliseert ze in haar werk als choreografe van The Fox Lake. In deze dansvoorstelling poogt ze de sluwheid netjes te verpakken in de allegorische rol van de vos, vertolkt door de aantrekkelijke Russische balletdanser Sergej Nikolajev.

Maar het leven laat zich niet in vakjes stoppen. Zeker niet wanneer de geheimzinnigheid van een illustere immobiliënmakelaar haar niet meer loslaat. 'Nomen est omen' maakt geen deel uit van het vocabularium van Astrids zin voor avontuur. Ze laat Patrick Reynaerts binnen in haar leven en wordt zo blootgesteld aan het gevaar van een andere vos. Sergej met zijn vossenrol op de scène, buurman Devos en makelaar Reynaerts zijn door sluwheid aan elkaar gewaagd.

Dan is er nog de vijftigjarige Hendrik De Spiegelaere, sinds kort provinciaal directeur bij Rail-Infra, en frequent bezoeker van de elite club Florentine, waar hij een interessante zakendeal kan sluiten.

Dat de deal niet helemaal strookt met zijn deontologische principes is een waarheid die de charme van zijn meest recente jonge vlam Laura Mathysen hem licht kan laten vergeten. Haar excessen zijn zo hallucinant dat Hendrik geen oog heeft voor de risico's die hij loopt. Niet in het minst door zijn secretaris Dominique, die ooit een homoseksuele relatie blijkt te hebben gehad met de notoire Claude Devos.

Het verhaal werd haar debuutroman. Vossenspoor. Een thriller die drie vossen volgt langs het treinspoor der sluwheid.

**Open je ogen en kom kijken. Als je durft.
Want in het leven is haast niets wat het lijkt.**